

Gezocht : KWB-leeft-redacteur!

Wie ons ledentijdschrift leest, staat er waarschijnlijk niet bij stil dat er maandelijks heel wat tijd nodig is om dat tijdschrift bij jullie in de bus te laten belanden. Verschillende bestuursleden schrijven stukjes, Jan verwerkt die artikels tot een goed uitziend boekje. Daarna wordt het nog eens nagelezen, gedrukt, uitgeraapt en geniet. Tenslotte worden de boekjes, samen met de Raak afgeleverd bij de verschillende bezorgers die op hun beurt, door weer en wind, hun ronde maken langs de Heusdense brievenbussen.



Vele handen maken licht werk maar af en toe moeten er toch eens een paar handen vervangen worden. Nu heeft Jan Aerts ons laten weten dat hij na bijna 30 jaar trouwe dienst aan denkt om binnen afzienbare tijd de fakkel te willen doorgeven. Gedurende al die jaren was hij de man die een goed uitziend boekje maakte van wat losse tekstjes, soms al netjes getypt maar soms ook in handschrift waarop een dokter jaloers zou zijn. Het is eigenlijk nog wat vroeg maar alvast onze welgemeende dank voor al dat werk.

Wij zijn nu dus op zoek naar een vrijwillig(st)er die dit werk eerst een tijdje samen met Jan wil doen en later die taak helemaal op zich wil nemen. Wat moet je daar voor kunnen? De belangrijkste vaardigheid is dat je een beetje handig moet zijn met je computer en wat oog moet hebben voor lay-out. Bovendien moet je elke maand een aantal uren (afhankelijk van hoe handig je bent met je computer) willen vrijmaken voor deze taak.

Als jij denkt dat jij deze taak kan en vooral ook wil opnemen, neem dan contact op met Stefan Aerts (0474 35 43 21) voor een vrijblijvend gesprek.