



Heerlijke vakantie!

Na een jaar van hard werken, vergaderen, kinderen naar school brengen en allerlei andere activiteiten - teveel om op te noemen – zijn we nu aan de lang verwachte vakantie toe...

Als we het woord vakantie horen, denken we meteen aan rust, de riem eraf gooien... Maar is dit zo?

We vroegen het aan een aantal bestuursleden van onze kwb.

Voor de één is vakantie gewoon thuis in de hof zitten. De ander droomt van een reis naar het buitenland. Een goed boek lezen: dat is vakantie voor een derde. En er volgen nog meerdere, zeer diverse antwoorden. Lees maar: op fietstocht gaan; onze familie bezoeken; op een terrasje zitten met een drankje; met de mobilhome erop uit trekken; aardbeien plukken (en eten ondertussen?); altijd bezig zijn; naar de zandloper gaan (om te helpen?); gewoon minder druk bezig zijn; een camping organiseren in de weide; niet te vroeg opstaan; genieten met de fiets of met een sudoku...; in de auto springen, rondrijden en een terraske doen waar het uitkomt; als mijn vrouw thuis is (van werken), doen we wat mijn vrouw graag heeft. Een ander zegde: vakantie is een tijd waarin we doen wat we graag doen. Een laatste bestuurslid voegde er bondig en krachtig aan toe: carpe diem.

Misschien herken je jezelf in een van deze antwoorden, misschien ook niet? Wat betekent vakantie voor jou?

Wij van kwb wensen je in elke geval een zaaaalige vakantietijd.