

28/02/19

Geschiedenis van Limburg. Rombout Nijssen

19 april 1839. Zegt de datum u iets? Op die dag werd het Verdrag van Londen getekend en moest het piepjonge België het huidige Nederlands-Limburg afstaan aan Nederland. De contouren van onze provincie lagen daarmee definitief vast. Bijna 2 eeuwen geleden later is de eerste Limburgdag voor historicus Rombout Nijssen het perfecte excuus om de belangrijkste jaartallen uit de Limburgse geschiedenis nog eens af te stoffen. (Belang van Limburg 19/4/2018)



Want wat we vroeger leerden in de geschiedenisles is voor ons Limburg niet van toepassing. Hier regeerden geen Pepijn de Korte, Philips de Goede, Karel de Stoute, Margaretha van Bourgondië en zoveel anderen. Wie dan wel?

Een 6-tal belangrijke data bepalen de geschiedenis van Limburg; 1839 is er daar eentje van.

Voor de andere moeten jullie komen luisteren naar Rombout Nijssen, rijksarchivaris in Hasselt.