
Jaargang 37 nr.7 maart 2012

<http://www.kwbheusden.be>

KWB EETDAG

22 APRIL

Zoals eerder aangekondigd, houden we vanaf dit jaar geen eetdag meer op Moederdag maar wel op zondag 22 april.

Noteer alvast deze datum.

Iedereen weet immers dat een kwb-eetdag altijd een topper is.

Jullie worden verwacht in het
Kuipershof op zondag 22 april.

Meer informatie volgt in de leeft
van april.



Waar wilt u dat de nieuwjaarsreceptie plaatsvindt?

(tekst en foto uit Het belang van Limburg)

Voor de vijfde opeenvolgende keer vond een nieuwjaarsreceptie plaats voor alle inwoners van Heusden-Zolder.

Een succes, maar toch niet helemaal naar de zin van alle Heusden-Zoldenaren. Vooral die Heusden-centrum en Bolderberg trekken aan de figuurlijke alarmbel. Zij roepen op om de nieuwjaarsreceptie voortaan afwisselend in alle acht kerkdorpen te organiseren. Of volgens een andere formule. Maar volgens het gemeentebestuur is uitwijken naar andere kerkdorpen organisatorisch te moeilijk.



van

Waar wilt u dat de nieuwjaarsreceptie plaatsvindt?

Stemming (poll) op website Belang van Limburg

Ieder jaar aan het gemeentehuis van Zolder. 37.58%

Ieder jaar in een andere deelgemeente. 53.69%

Het ene jaar in Zolder, het andere jaar in een andere deelgemeente. 8.72%

Beste KWB er,

Drie jaar geleden, bij de voorbereiding van de derde uitgave van deze nieuwjaarsreceptie, werd KWB Heusden, net als bij de vorige twee edities gevraagd om een stand op het Heldenplein te bemannen.

Tijdens onze vergaderingen bleek, uit principiële overtuiging, niemand echt bereid om dit nog te doen. Er werd besloten om onze grieven schriftelijk aan het gemeentebestuur kenbaar te maken. Wij, KWB

Heusden, waren toen al van mening dat de receptie om beurt in een ander kerkdorp diende plaats te vinden. Op deze manier krijgt iedere bewoner van onze gemeente eens de mogelijkheid om, onbelemmerd en zonder gevaar beboet te worden, een glaasje meer te drinken.

Na wat heen en weer geschrijf was het ultieme standpunt van het gemeentebestuur “het gemeentehuis staat in Zolder en daar MOET het gebeuren”. Dat het organisatorisch moeilijk is om naar de kerkdorpen te trekken is volgens ons een zeer zwak argument. In ieder kerkdorp is de nodige accommodatie aanwezig en in andere gemeenten lukt het blijkbaar wel. Het lijkt er op dat ze het been willen stijf houden , toch raden wij het gemeentebestuur aan om gezond verstand te gebruiken en te luisteren naar de stem van het volk. Deze stem klinkt zeer duidelijk zoals je hierboven in een poll van HBvL kunt lezen. Wij steunen dan ook van harte de ingenomen standpunten van de dorpsraden van boven genoemde kerkdorpen en alle deelnemers aan deze poll.

(KWB Heusden werd nadien nooit meer gecontacteerd om te helpen)

Romain



Verslag van het 24ste jaar KWB – overdag.

“Deel 3.”

12-1-2012 Stervensbegeleiding. Door dokter Jezuïet Marc Desmet.

Sterven hoort bij het leven, dat vinden wij allemaal heel normaal, tot het dichterbij komt tot bij een geliefde, bij een familielid, bij onszelf, dan wordt het plots heel wat moeilijker. We zitten in een minder en minder in een katholiek milieu, maar op die ogenblikken komen de diepere levensvragen sowieso naar boven. Toch kan er ook iets moois gebeuren op die donkere zwarte achtergrond en hoeven die laatste dagen niet altijd een verschrikkelijke levensepisode te zijn. Onze huidige geneeskunde bezit het vermogen om het leven te verlengen, dit kan tot in het absurde maar hierdoor verleng je niet de levenskwaliteit maar soms wel het menselijk lijden.

Euthanasie is het “opzettelijk en actief levensbeëindigend handelen door een andere persoon dan de betrokkene, wel op verzoek van de betrokken patiënt”. Wettelijk kan het enkel door een arts gedaan worden, op uitdrukkelijk verzoek van die patiënt en binnen strikte voorwaarden. Palliatieve zorg is iets anders, het is afgeleid van het Latijnse woord “palliare” en betekent “bemantelen”. Vrij vertaald: verzachten, een mantel omdoen, beschermen, koesteren.

Er is een groot verschil tussen “een terminale patiënt dood spuiten” en “een niet behandel beslissing van een terminale zieke” waar men het voor de patiënt zo aangenaam mogelijk tracht te maken met pijnstillers en comfortmedicatie.

Hierdoor worden de laatste dagen dragelijker en is de kwaliteit van die dagen soms groter dan ooit tevoren. 1,9 % van de mensen kiest voor euthanasie terwijl het aantal mensen dat voor palliatieve zorgen kiest rond de 20 % ligt.

De beslissing van al of niet behandelen is soms zeer zwaar. De grote vraag is hoe doe je dat op een menswaardige manier. Stel je voor dat je voor een medische keuze komt te staan. Is het wenselijk en achteraf dragelijk om de familie te laten beslissen over het lot van hun dierbare? Kan en mag je de familie met zo’n zware beslissing opzadelen? Is het niet veel menselijker om tot een consensus te komen en na overleg samen aan te voelen wat het beste is en te zeggen dat de arts beslist? In België is euthanasie een recht, en sommige patiënten claimen dat recht aan.

Zijn er grenzen aan zelfbeschikking? Heeft euthanasie van een persoon geen gevolgen voor de omgeving? In de wet staat niets over de naaste omgeving, hoe moeten zij betrokken worden bij de uitvoering? De wet concentreert zich alleen op de arts, de patiënt en de wettelijke voorwaarden. Euthanasie is een geassisteerde zelfdoding en is dit mensenrecht? Is er een link met het feit dat er in onze maatschappij in het algemeen veel zelfdodingen zijn? Feit is dat Euthanasie een probleem is van Europa en Noord Amerika. Niet van Afrika en Azië. Er is een verschil tussen resultaat en effect van palliatieve zorg. Het resultaat is triestig, alle patiënten sterven. Maar er blijft enorm veel hangen bij de mensen van wat daar gebeurd is. De effecten zijn soms hemelsgoed.

19-1-2012 Achter de schermen van een kunsttentoonstelling. Door Lut Maris

Een geslaagde voormiddag, op een plaats waar velen van ons al jaren niet geweest waren maar waar achteraf zeer positief over gesproken werd. Iedereen in Heusden kende het huis van “Melanie de wijsvrouw”. Al de aanwezigen waren er ooit naar de winkel geweest om kleren te kopen, een kinderkoets te kopen of om even een bestelling te doen voor Sinterklaas. Sinds het een kunstgalerie geworden is was de drempelvrees voor sommigen wat groter en toch is het bezoek fantastisch meegevallen. We hoorden hoe een titel van een tentoonstelling rijpt en uiteindelijk concreet wordt om dan open te bloeien tot iets wat het publiek aanspreekt. We hoorden hoe een tentoonstelling opgebouwd wordt en wat er allemaal komt bij kijken. De huidige tentoonstelling “Andermans Veren” geeft daar een goed beeld van. Het gaat van de pluimen van een alledaagse witte kip als achtergronddecoratie, tot authentieke kunstwerken met veren van de indianen van het Zuidelijk Amazonegebied van Brazilië. Daarnaast waren er juwelen van eigentijdse kunstenaars met als thema “Andermans Veren”. Een knappe harmonie van de meest uiteenlopende ideeën en plaatsen.

Lut heeft haar ouderlijk huis verbouwd tot kunst galerij “De Mijlpaal”, een begrip dat tot ver in het buitenland gekend is maar waar sommigen van de eigen dorpsgenoten nog nooit geweest waren.

26-1-2012 Gerechtspsychiatrie. Door Gerechtspsychiater Lieve Dams.

Een moeilijke materie, op een bevattelijke manier gebracht door een dokter met Heusdense roots en die na vele omzwervingen terug in Heusden-Zolder is komen wonen. Ik denk niet dat er iemand in de zaal was die wist dat er bij gerechtspsychiatrie zoveel kwam kijken. Een misdadiger die bewust een misdrijf pleegt, moet gestraft worden voor zijn daden, daar is iedereen het over eens maar hij moet na zijn straf ook de kans krijgen om terug te functioneren in de maatschappij. Iemand die een misdrijf pleegt en psychisch ziek is, en waar de ziekte aan de basis ligt van het misdrijf moet eerder behandeld worden. Men moet de maatschappij beschermen tegen dergelijke individuen maar deze mensen horen niet in de gevangenis thuis maar wel in een gesloten instelling voor psychisch zieken. Het moet je kind of kleinkind maar wezen die omwille van waangedachte een stommitieit begaat en ze sluiten hem of haar op in een gevangenis tussen moordenaars en zware criminelen dan krijg je plots een heel andere kijk op de zaak. Deze en andere nuances werden haarfijn uitgelegd en belicht en de voormiddag was te kort voor deze boeiende uiteenzetting.

2-2-2012 Bezoek aan “De Bark”.

Het was toevallig één van de koudste dagen van het jaar, het vroom ’s morgens nog -10° C toen we een afspraak hadden in De Bark. De avond voordien was er crisisberaad geweest binnen de regering omdat er in deze temperatuur nog mensen noodgedwongen buiten slapen. Op zo een ogenblik voelt men de nood van een asielcentrum zeer scherp aan. We kregen een goed beeld over de werking van het centrum en de verschillende instanties die zich met deze problematiek bezig houden. Men hoort aan de toog soms lichtzinnige bedenkingen over asielzoekers maar van weelde ontvlucht er niemand zijn eigen heimat. We kunnen als natie niet aan iedereen asiel verlenen die door gehaaide mensensmokkelaars “het land van melk en honig” beloofd werd en die soms heel hun bezittingen aan deze maffia betaald hebben om hier te geraken. Maar ik denk dat het een fundamentele plicht is dat we aan deze mensen een menswaardige opvang en begeleiding geven, desnoods een begeleiding naar hun land van herkomst als de asielaanvraag niet gegrond is.

9-2-2012 Pluk je geluk. Door Mevr. Thoelen - Vanoppen

Een doorleefde voordracht, doordrongen van een gezonde dosis humor en toch was het geen oppervlakkige moppenvoormiddag uit een praatcafé.

Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn maar toch hebben we ons geluk voor een groot stuk zelf in handen. De beste manier om gelukkig te zijn is jezelf te accepteren zoals je bent. We hebben maar een dag om gelukkig te zijn en dat is vandaag. Aan gisteren kunnen we niets meer veranderen en morgen is een mysterie. Er is een verschil tussen iets aanvaarden en iets kunnen veranderen. Als je een probleem kan veranderen moet je dat doen. Als je het niet kan veranderen moet je het aanvaarden, dat is de beste manier om terug gelukkig te worden. 50 % van ons geluk wordt bepaald door ons karakter, 40 % wordt bepaald door hoe we met iets omgaan en slechts 10 % door de omstandigheden. Wat ons vreugde geeft kan ons ook heel veel verdriet geven. Als je in een probleemsituatie zit kijk je anders naar de dingen, dan zie je enkel de negatieve en de slechte kanten. *Ofwel zie je op de tekening hiernaast een knap jong meisje, ofwel zie je enkel de oude vieze heks maar ze zitten alle twee duidelijk in deze tekening, je moet ze alleen zien of willen zien.* We hebben ook geleerd dat er gelukshormonen zijn, en hoe meer we die aanmaken hoe beter we ons voelen. 20% van de mensen wordt geboren met veel gelukshormonen, dat zijn de optimisten. 60% van de mensen zijn realisten, ze leven evenwichtig met ups en downs. 20% zijn pessimisten, ze zijn door de natuur bedeed met te weinig gelukshormonen en dragen daar de gevolgen van, ze vergroten de problemen uit. Depressie is niet een te kort aan inzet of aan karakter maar is een ernstige ziekte. Deze mensen kunnen gewoon niet en de perceptie verschilt van mens tot mens. Daarnaast hoorden we ook dat verliefdheid een oogziekte is die vooral op jonge leeftijd optreedt. Later worden de ogen beter en dan is de beste manier om gelukkig te zijn, de anderen te accepteren zoals ze zijn. Iemand veranderen kan niet en ik wil afsluiten met een spreuk van de pas gestorven Phil Bosmans “zoek je geluk niet te ver, straks kijk je er nog over.

Wigo.

PC-KWB : OPGELET COMPUTERVIRUS

Het Belgische en Nederlands computernetwerk wordt bedreigd door een virus dat op 7 maart tal van computers in ons land kan afsluiten van het internet. Dat meldt de federale overheidsdienst CERT. Het Computer Emergency Response Team is een team van ICT'ers dat in staat is snel te handelen als zich een beveiligingsincident voordoet met computers of computernetwerken. Het virus waarvoor de dienst waarschuwt heeft intussen al 4 miljoen computers aangetast in meer dan honderd landen, en volgens het CERT is het waarschijnlijk dat het ook België in zijn greep heeft. Het Cert kan evenwel de impact van het virus, DNSChanger genaamd, nog niet inschatten. De dienst vraagt daarom elke computergebruiker in ons land om vóór 7 maart even naar de website <http://www.dns-ok.be/> te surfen om te zien of het virus de computer heeft aangetast en, als dat het geval is, het te verwijderen. Dat virus komt voort uit de online-fraude van zes Estse hackers die erin slaagden om miljoenen computers te kraken en de internetverbinding meteen om te buigen naar gerichte advertentiewebsites. Na twee jaar onderzoek door de FBI kon de bende worden opgepakt. 'Momenteel is het gevaar geweken, omdat de FBI een voorlopige server heeft geïnstalleerd die de impact van het virus ondermijnt', vertelt Christian Van Heurck, coördinator van CERT.be. '**Maar die server verdwijnt op 7 maart. Geïnfecteerde computers zullen op dat moment geen toegang meer hebben tot het internet.**' Voor tablet-pc's en smartphones is er naar verluidt geen gevaar.



ACTIVITEITENKALENDER

MAART-APRIL 2012

- 08-03 KWB-overdag : Dagreis in Hageland
- 15-03 KWB-overdag : projectie door Louis en feestelijk afsluiting;
- 16-03 Café Mangé
- 18-03 Nationale wandeldag
- 11-04 Bezoek vogelasiel
- 13-04 Gedachtenisviering
- 22-04 KWB Eetdag



Samenaankoop luiers & verzorgingsproducten



Luiers en verzorgingsproducten zijn een serieuze hap uit het budget van gezinnen met jonge kinderen.

We bieden kortingen tot 30% op de winkelprijzen van volgende kwaliteitsmerken: wegwerpluiers van Huggies, herbruikbare luiers van Kiddybips en verzorgingsproducten van Galenco.

Je kan voor één kind tot 100 euro besparen op de luiers.

Bestellen kan vanaf 1 februari tot en met 14 maart 2012.

Levering op 31 maart 2012

Bestelstrookjes kan je krijgen bij Van den Eeckhoudt David, Bergstraat 36

Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar david@kwbheusden.be of telefoneer naar 011/74.07.76 of kijk op onze website www.kwbheusden.be.

David

Goed om weten : wandelfotozoektocht

Door omstandigheden zal onze jaarlijkse wandelzoektocht pas van start gaan op 1 april en niet 1 maart.



op

Straatnet 10 maart

Voor de vierde maal vindt de zwerfvuilactie Straat.net plaats. Met de actie straat.net willen Limburg.net, de gemeentebesturen, OVAM en de vrijwilligers de problematiek van het zwerfvuil onder de aandacht brengen. In 43 steden en gemeenten trekken op 10 maart verenigingen de straat op om het zwerfvuil op te ruimen. Zij krijgen hiervoor een vergoeding van Limburg.net.

Een jaarlijkse wederkerende sensibiliseringsactie is noodzakelijk om de inwoners erop te wijzen dat afval weggooiën langs de straat niet getolereerd wordt en hen wijzen op de alternatieven waardoor heel wat zwerfvuil voorkomen kan worden.

Onze afdeling doet ook mee aan deze actie. Heb je zin om een handje toe te steken tussen 9 en 12 uur op zaterdag 10 maart, meld je dan bij onze voorzitter : Romain Beerten, Schaapsweg 97, tel; 011-42.07.02

Meer info kan je vinden op :

<http://www.limburg.net/category/tags/straatnet>



Café mangé op vrijdag 16 maart in het feestzaaltje van de Kring.

Stilaan een traditie, ook voor jou ?

Kom ook eens meedoen met deze activiteit.

Ditmaal serveert onze kok Wim, vis met een Italiaans tintje.

Eten vanaf 18 uur tot 20 uur.

Inschrijven op het gewone adres:

Marc Bijloos Geenrijt 73

011/42.46.50

FAMILIENIEUWS

Overlijdens

- Valère Vanhamel, Sportalaan
- Broer van Jos Lemmens, Geenrijt

Nationale wandeldag 18 maart

Jan De Lichte tochten

Aan de voet van de Vlaamse Ardennen

Zondag 18 maart 2012

Wandelen in de streek van deze 18^o
eeuwse, beruchte en gevreesde rover en
zijn bendes.

Afstanden : 6-12-18-24 km

Start: tussen 8.00 en 15.00 uur

Start : PTI-Zottegem

Sabina Van Beierenlaan 35

9620 Zottegem



www.pinkeloope.nl

**Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar
secretaris Ludo Engelen 0478-38.49.39**

CITAAT VAN DE MAAND

Ook al zouden we alle bloemen plukken, de lente
zullen we niet kunnen tegenhouden.

Pablo Neruda

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag
17 maart bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 011/43.10.95

0479/466247 , e-mail : jan@kwbheusden.be

reknr. Kwbheusden : 335-0163818-31

Met kwb Heusden naar Frans Vlaanderen

In mei plannen we een tweedaagse reis naar Frans Vlaanderen. Het zal boeiend worden.

Meer info kan je vinden in de vorige kwb-leeft.

Datum van onze reis: 18-19 mei. Dus tussen Ons heer hemelvaart en de volgende zondag.

Kostprijs: om

en bij de 130 euro (moet nog wat scherp gesteld worden) met 2 warme maaltijden, overnachting met ontbijt, inkom in Nausicaa,

La Coupole en Clairmarais. We vragen Nederlandstalige gidsen.

Heb je zin om mee te gaan. **Inschrijven kan** bij Romain Beerten, Schaapsweg . tel. 0496520702, of bij Michel Truyers, Schootstraat 172, 011 42.63.32.

Garageverkoop

Zaterdag 14 april van 9u tot 18u

De deelnemende straten zijn: **Bergstraat, Everselkiezel, Gemeentewinning, Knaepenstraat, Paardenweg, Schaapsweg**

De lijst met de deelnemende huizen kan bij David Van den Eeckhoudt, Bergstraat 36

afgehaald worden op zaterdag 14 april 2012.

De garageverkoop is in samenwerking met:

"The Mustang Garage"
CARS & PARTS



WWW.MUSTANGGARAGE.BE

0032 (0) 11 433 633

B-3550 Heusden-Zolder

Beste KWBer

In april is er een garageverkoop in de Schaapsweg en omgeving (zie verder in dit blad).

Een lid van ons, Leo Mullens van de Everselkiezel, heeft een probleem. Hij zou graag meedoen met de garageverkoop, maar, 1. Leo woont in Eversel en dat is wat ver van de Schaapsweg, 2. Leo kan spijtig genoeg niet wachten tot april want einde maart moet het huis waar hij nu woont leeg zijn.

Wij willen van dit soort meldingen geen gewoonte maken maar om Leo uit zijn penibele positie te helpen doen we het voor een keer toch. Leo verhuist in april naar een serviceflat en hij heeft van alles te koop, zeer veel zelfs. Zijn garage steekt boordevol. Allerhande werktuigen, metselmateriaal, beitels, draadsnijtoestellen, gietijzeren bloempotten, een aanhangwagen, antieke eiken kasten, een smeedijzeren kapstok, schilderijen, een staanlamp, elektriciteitskabel, allerhande planten en nog van alles met en zonder naam.

Wie graag eens kennis maakt met een garageverkoop kan al een voorsmaakje krijgen bij Leo. Ben je geïnteresseerd? Ga eens kijken in de Everselkiezel op het nr 76 of maak een afspraak.

Mullens Cornelis (Leo) 011/33469 0498/132448

ACW en kwb
Heusden-Zolder
geven een vat
voor iedereen
die zich in een
vereniging of op
een andere manier
als vrijwilliger inzet.

vrijdag 9 maart | 19 tot 23 u |
Feestzaal De Kring | G. Gezellelaan 13 | Heusden-Zolder

